

Eucharistieviering

Zondag na Pinksteren 11



23 juli 2017

**Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius,
Amersfoort**

Muziek in de viering

Voor de dienst:

De toekomst van de Heer is daar (4 variaties) - Jan D. van Laar

Tijdens communie: *Fantasia no. 4* van Georg Philipp Telemann

Na de dienst: *Fantasia no. 5* van Georg Philipp Telemann

Toelichting van de organist: dit jaar wordt de 250ste sterfdag van Georg Philipp Telemann (1681-1767) herdacht. Hij geldt als een uiterst productieve componist. Zeer jong bleek zijn muzikale talent, maar dit kwam pas tot ontplooiing toen hij door G.F. Händel gestimuleerd werd om musicus te worden in plaats van een studie rechten aan te vangen. Telemann was nauw bevriend met J.S. Bach en werkte zijn hele leven aan oratoria en kerksonates in dienst van de kerken te Leipzig en Hamburg. Zijn zeer omvangrijke werk, dat altijd in de schaduw van de grote componisten heeft gestaan, is van een heerlijke luchtige onbevangenheid. Het is charmante en dankbare muziek.

Uitnodiging tot de communie

Jezus Christus zelf is onze Gastheer. Ieder die gedoopt is en hier of elders vaker deelneemt aan de Tafel van de Heer, is van harte uitgenodigd om Brood en Wijn te delen en samen zijn aanwezigheid te vieren.

Degenen die geen communie willen of kunnen ontvangen, worden van harte uitgenodigd om ook naar voren te komen en de zegen te ontvangen. U kunt dit laten blijken door de armen voor de borst te kruisen.

OPENINGSLIED

Allen staan

Gezang 649

INLEIDING

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest.

Allen: **Amen.**

Voorganger: Ik zal opgaan tot het altaar Gods

Allen: **tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult.**

SCHULDBELIJDENIS

Voorganger: ✕ Onze hulp is de Naam van de Heer,

Allen: **die hemel en aarde gemaakt heeft.**

Voorganger: Laten wij onze schuld belijden
in vertrouwen op Gods barmhartigheid.

Allen buigen het hoofd

Allen: **Voor U belijden wij, almachtige God,
voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben,
in gedachte, woord en daad,
in het kwade, dat wij gedaan hebben
en in het goede dat wij hebben nagelaten.
Ontferm U over ons,
vergeef ons onze zonden,
en geef dat wij U mogen dienen;
vernieuw daartoe ons leven
door Christus, onze Heer.**

Voorganger: De almachtige en barmhartige God zij ons genadig,
vergeve onze zonden en geleide ons tot het eeuwige leven.

Allen: **Amen.**

KYRIE ELEISON EN DE LOFZANG 'GLORIA'

Allen staan

Mis 16 (De missen staan achterin het blauwe gezangboek.)

GEBED VAN DE DAG

EERSTE SCHRIFTFLEZING: Wijsheid 12, 13-19

Allen zitten

ANTWOORDPSALM: 86, 1 t/m7



1 *Een gebed van David.*

Heer, neig uw oor, geef mij antwoord, *
want ik ben arm en behoeftig.

2 Bewaar mijn leven; ben ik niet godvrezend? *
Gij, mijn God, verlos uw dienaar
die op U zijn vertrouwen vestigt.

3 Wees, o Heer, mij genadig, *
want ik roep tot U zolang de dag duurt.

4 Breng in de ziel van uw dienaar blijdschap, *
want naar U, Heer, doe ik mijn verlangen uitgaan.

5 Gij immers, Heer, zijt goed, +
Gij zijt gezind tot vergeven *
en rijk aan erbarmen voor elk die U aanroept.

6 Heer, neem mijn bidden ter ore, *
sla acht op mijn stem, op mijn smeken.

7 Op de dag van mijn nood stijgt tot U mijn roepen, *
want van U komt mij antwoord.

TWEDE SCHRIFTFLEZING: Romeinen 8, 18-25

HALLELUJA
Gezang 457

Allen staan

EVANGELIE: Matteüs 13, 24-30 en 36-43

Acclamatie op het evangelie: Gezang 966



Lof en heer - lijk - heid, wijs - heid en dank,
eer, macht en sterk - te aan on - ze God
van-daag en al - le da - gen tot in eeu-wig-heid.

PREEK

Allen zitten

Meditatief orgelspel, improvisatie

CREDO

Gezang 312

Allen staan

VOORBEDEN

Allen knielen

Acclamatie op de intenties: Gezang 318 "**Heer onze Heer, ontferm U over ons.**"

VREDEGROET

Allen staan

AANDRAGEN VAN DE GAVEN

Gezang 533

Allen zitten

Terwijl de gaven van brood en wijn naar het altaar worden gebracht, wordt er gecollecteerd en wordt bovenstaande gezang gezongen.

OPDRACHT VAN DE GAVEN

Voorganger:

Bid, zusters en broeders, dat onze offerande aanvaard mag worden door God, de almachtige Vader.

Allen:

De Heer neme de offerande aan uit uw handen, tot lof en eer van zijn Naam, tot heil van ons en van zijn gehele heilige kerk.

Voorganger: Amen.

GEBED OVER DE GAVEN

EUCHARISTISCH GEBED

Allen staan

Voorganger: De Heer zij met u

Allen: **En met uw geest.**

Voorganger: Opwaarts de harten

Allen: **Wij zijn met ons hart bij de Heer.**

Voorganger: Brengen wij onze dank aan de Heer, onze God.

Allen: **Hij is onze dankbaarheid waardig.**

De voorganger zegt of zingt het eerste deel van het eucharistisch gebed (prefatie 17).

HEILIG

Mis 16

De voorganger vervolgt het gebed (11).

Allen knielen

HET ONZE VADER

HET BREKEN VAN HET BROOD

LAM GODS, Mis 16

COMMUNIE

Voorganger: Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam.

Allen: **Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.**

Voorganger: Het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus beware ons ten eeuwige leven.

GEZANG NA DE COMMUNIE

Gezang 791

GEBED NA DE COMMUNIE

BESLUIT

Allen staan



Looft en dankt de Heer!
Lof en dank zij God!

HET JUBILERENDE HUWELIJKSPAAR ONTVANGT DE ZEGEN



Michiel en Ramon

ZEGEN

SLOTLIED

Ga met God en Hij zal met je zijn



1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
Koor jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.



Ga met God en Hij zal met je zijn.

Allen Ga met God en Hij zal met je zijn,

Koor bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Allen Ga met God en Hij zal met je zijn,

Allen Ga met God en Hij zal met je zijn,
Koor in zijn liefde je bewaren
in de dood je leven sparen.
Allen Ga met God en Hij zal met je zijn,

Allen Ga met God en Hij zal met je zijn,
Koor tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Allen Ga met God en Hij zal met je zijn.

De slotcollecte is bestemd voor het pastoraat van de kerk.



Na afloop van de viering is er gelegenheid om het glas te heffen met Ramon en Michiel.

U bent van harte uitgenodigd om hen te feliciteren en de ontmoeting met elkaar daar voort te zetten.

Mocht u naar aanleiding van deze viering vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot

pastoor Louis Runhaar,
tel. 033-4940390,
e-mail: pastoor@amersfoort.okkn.nl

of tot de secretaris van het kerkbestuur,
Lydia Janssen
tel. 033-4750663,
e-mail: secretaris@amersfoort.okkn.nl

